



R O U V E E N

Beste broeder,

Ben jij een discipel van Jezus?

Een confronterende vraag, nietwaar? Eén om over na te denken. Maar niet om te laten liggen. Moet ik een discipel zijn? En hoe dan? In de kerk horen we en in de Bijbel lezen we er genoeg over. Maar de praktijk is minder eenvoudig. En trouwens, tijd om je daar eens op te bezinnen is er niet altijd en om er nou met Jan en alleman over te praten ... daar komt het niet altijd van.

Dan is het nu tijd om het niet langer alleen te doen.

Mensen hebben elkaar nodig. Ook mannen hebben elkaar nodig. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn "mannen in beweging". Onder die naam vinden ze elkaar en zoeken ze naar het antwoord op die moeilijke vraag over discipelschap.

Hoe doen ze dat?

Bij deze mannengroepen vind je mannen die elkaar bemoedigen en aansporen, elkaar opbouwen en soms terechtwijzen, elkaar verdragen en vergeven, elkaar respecteren en geduld hebben met elkaar, eensgezind zijn met elkaar en elkaar ruimte geven. Ofwel met elkaar verbonden zijn, leren praten over wat er in je hart is, met elkaar bidden, elkaars lasten dragen en elkaar verder helpen.

Hoogdravend misschien? Alleen iets voor superchristenen? Helemaal niet! Integendeel, stuk voor stuk kwetsbare mannen die allemaal hun vragen hebben maar voortaan samen zoeken hoe het geloof in praktijk gebracht mag worden. Om samen te werken aan de opdracht die Jezus ons gaf: *"Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken."* (Matt 5: 16)

Wat zou er mooier zijn dan ook hier in Rouveen zo'n groep van mannen te hebben die zo met God en met elkaar verbonden willen zijn, elkaar op willen bouwen om des te meer vruchtbaar te zijn: MANNEN IN BEWEGING IN ROUVEEN.

Na dit gezegd te hebben willen willen u/jou graag de volgende vraag stellen:

- Zou jij willen meewerken aan het opstarten van een mannenbeweging in Rouveen(/Staphorst)? Bedoeling is om samen na te denken over activiteiten die de doelstelling (zie bijlage) ondersteunen. Vooral klein te beginnen en kijken hoe het zich naar behoefte ontwikkelt.
- Eerste activiteit die we op het oog hebben is een mannenontbijt op een zaterdagmorgen in de maand mei van 8.00 uur tot 9.30 uur. Daar kunnen we in gesprek gaan over jullie gedachten en biddend zoeken naar de goede weg om dit idee verder vorm te geven.

Met vriendelijke groeten, Jan Bos, Jan Lassche, Henk Compagner en Martin Stoffer

Bijlage:

Doel van “Mannen in beweging”

(1) Gericht worden op God.

We willen elkaar stimuleren ons leven aan God toe te wijden, tijd te nemen om de Bijbel te lezen en te bidden zodat de Heilige Geest kan doorwerken op alle terreinen van ons leven.

(2) Eenheid en verbondenheid zoeken

We zijn allemaal verschillend in maatschappelijke status, werk, opleiding, kerkelijke richting. Maar samen kunnen we gestalte geven aan eenheid als broeders, christenmannen over de grenzen van alle verschillen heen. Vanuit verbondenheid kunnen de verschillen juist enorm verrijkend zijn.

(3) Gericht worden op wie we zijn, voor onszelf en voor anderen

Als man hebben we allerlei rollen en verantwoordelijkheden: echtgenoot, vader, vriend, collega, gemeentelid, enz. Wat betekent het om in die rol christen te zijn. Ontdekken hoe God ons ziet en wat Hij wil in ons leven. Welke gaven hebben we gekregen, die we mogen ontwikkelen. Mannen hebben het nodig gestimuleerd te worden om openlijk christen te zijn op elke plek waar ze zijn.

(4) Groeien vanuit vriendschapsrelaties

Vanuit dezelfde keuze om discipel te willen zijn, ontstaat er eenheid. Hetzelfde doel, dezelfde gerichtheid. Dat draagt bij aan een sfeer waarin het gemakkelijker wordt om te praten over geloof, het gevoel erbij, gedachten onder woorden te brengen, vragen te stellen, te delen waarom het soms zo lastig is geloof in praktijk te brengen. We willen als mannen elkaar stimuleren om hechte en openhartige vriendschappen op te bouwen, waarbinnen in geestelijk en praktisch opzicht met elkaar meegeleefd wordt. Kameraden, leden van eenzelfde team, samen voor de Heere, samen voor elkaar.

(5) Inzet in en respect voor de eigen gemeente

Mannen te stimuleren om eigen kerk of gemeente te steunen, door respect en voorbede voor haar leiders en door actieve inzet van tijd, gaven en talenten.

(6) Gericht worden op de wereld.

We moeten de wereld lief hebben. Niet de wereldse en zondige dingen die je daar vindt en die daar thuishoren. Juist wél de mensen die je daar aantreft en die er helemaal niet thuishoren maar die door God moeten worden losgemaakt uit zondige levenspatronen. Als mannen willen we elkaar uitdagen om niet-christen-mannen te bereiken met het evangelie.